

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm A

“Có thật là vô tình hay ác ý không khi mà một người bạn gặp người chị em của mình trên ngưỡng cửa nhà thờ và nói: Lâu lắm rồi hôm nay tôi mới thấy chị đi lễ. Thảo nào trời mưa muốn sập nhà luôn”.

Có lẽ người bạn ấy không thấy được những sự sâu cay của lời mình nói, những lời ấy đã xói mòn con tim héo úa đã lâu và phá hủy những nhịp cầu yêu thương để Thiên Chúa có thể đến với con người, nhất là những người tội lỗi. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay sẽ giúp chúng ta thay đổi cái nhìn của mình về Chúa và nhất là thay đổi cách đối xử với anh chị em chung quanh.

Như chúng ta biết, từ khi tổ tông sa ngã phạm tội, họ đã bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Con người phải sống kiếp đọa đày, cay cực và lang thang. Thế nhưng Thiên Chúa yêu thương đã không muốn con người chết đi trong sự cần cỗi, thất vọng của mình. Do đó, từng giai đoạn, từng thời kỳ, Ngài đã sai đại diện của Ngài là các tiên tri đến kêu gọi con người vào làm trong vườn nho của Ngài là dân tộc Do Thái. Cho đến khi mọi sự viên mãn, Chúa Con đã đến trần gian, Ngài ra đi rao giảng khắp nơi, kêu gọi mọi người tin theo và gia nhập Giáo Hội, và mời gọi họ sống trong vườn nho của Chúa. Không kể trước sau, bất luận sang giàu, thánh thiện hay tội lỗi, tất cả đều được Ngài kêu mời. Thái độ đi trước của Thiên Chúa đã giúp chúng ta nhận ra lòng bao dung nhân hậu của Thiên Chúa. Hơn nữa, việc Ngài có mặt trong từng giờ khắc của cuộc đời chúng ta, kêu gọi tất cả vào làm trong vườn nho của Ngài càng giúp chúng ta nhìn ra thái độ nhân hậu và lòng từ ái của Thiên Chúa. Không phân biệt trong cách đối xử, Ngài tỏ ra nhân từ và công minh khi trả cho tất cả mỗi người một đồng.

Thái độ và cách thế Chúa làm có bất công và gây thiệt thòi cho những người đến trước không? Hoàn toàn không, Chúa đã nhắc lại với người đến trước: *Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu. Chớ thì bạn không thoả thuận với tôi một đồng sao?* Lý do nào mà ông chủ lại trả cho người đến sau cùng cũng một đồng như người đến trước. Đó là mẫu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa mà con người trần gian không ai hiểu nổi: *“Hay mất bạn ganh tị vì tôi nhân lành chăng?”* Nhưng suy nghĩ kỹ lại chúng ta thấy Thiên Chúa rất cảm thông và thấu hiểu. Ngài đã chẳng hỏi người đến vào giờ thứ mười một: *Sao các người đứng không ở đây suốt cả ngày thế? Họ đáp : Vì không ai thuê chúng tôi.* Câu trả lời của họ đã toát lên tất cả những gì là lo âu, là bất

hạnh, là đau khổ của kẻ bị thất nghiệp. Họ đã phải trải qua những cái nắng nôi, mưa gió với bụng đói và buồn chán, qua những giờ phút thất vọng khi thấy trời về chiều mà không có ai thuê mướn. Có lẽ phải mặc lấy cái nhìn của Chúa, chúng ta mới dễ dàng thông cảm với thái độ nhân hậu của Chúa, khi cũng trả cho họ bằng với những người đến trước tiên.

Thật là hạnh phúc, khi chúng ta hiểu rằng do lòng nhân từ Chúa, chúng ta đã được đứng vào hàng ngũ của những kẻ được kêu gọi ngay từ đầu. Không phải chịu cảnh nắng nôi thấp thỏm chờ đợi. Hơn nữa, lại còn được bảo đảm bởi tiền công nhật mà ông chủ đã hứa. Thái độ của chúng ta phải có là nhìn ra lòng nhân hậu của Chúa khi đã đến tìm kiếm, và cho chúng ta được gia nhập vào Giáo Hội Chúa Kitô. Sống trong lòng Giáo Hội, chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta luôn biết tích cực làm việc, sống trọn vẹn bổn phận của mình đối với Chúa và đối với anh chị em. Ý thức được sống trong vườn nho Giáo Hội giúp chúng ta liên kết với người khác để làm việc và hoàn thành tốt ơn gọi và sứ mạng của mình.

Bên cạnh đó, chúng ta còn phải cộng tác với Chúa, kêu gọi anh chị em chúng ta, những người còn đang đứng ngoài vườn nho Giáo Hội, ngoài tình thương của Chúa, cùng gia nhập và cùng đi làm trong vườn nho của Chúa. Thái độ ghen tức, phân bì, hay vô tâm của chúng ta đối với phần rỗi người khác là một thái độ không thể chấp nhận được. Thay cho thái độ nghi kỵ, hằn học, thiếu thông cảm phải là tâm tình cởi mở, chân thành, tạo mọi cơ hội, điều kiện để những người anh em tội lỗi, những người còn xa rời đoàn chiên Chúa được trở lại và sống trong vòng tay yêu thương của Cha chúng ta trên trời. Bởi vì *“Con Người đến để tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất”*. Chúa đã đến, và qua Giáo Hội, Chúa đã dẫn chúng ta vào làm vườn nho Chúa. Ngài còn muốn mọi người sẽ được hưởng hạnh phúc khi phục vụ Ngài. Vì thế, nhiệm vụ của chúng ta là nối dài tình thương Chúa đến với anh em, nhất là những người còn đang u mê, lầm lạc và tăm tối.

Ước gì với thái độ cởi mở yêu thương và quảng đại của chúng ta, nhiều anh em xa lạ sẽ nhận ra được Thiên Chúa giàu lòng thương xót, nghe được tiếng gọi của Chúa, để cả họ nữa cũng được chia sẻ hạnh phúc của những người thợ được gia nhập vào vườn nho của Giáo Hội là Vương Quốc Yêu Thương của Thiên Chúa. Amen.

Tác giả: Từ Tâm
BTT Giáo Phận Thanh Hoá