

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN A

### **Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,**

Có một sự thật rất trở trêu là ngày hôm nay người ta rất thích hô hào, khoa trương: Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi hay khách hàng là thượng đế. Thế nhưng, không thiếu những lần chúng ta, những thượng đế được suy tôn đã mua phải hàng giả, đồ giả. Trong một cơ chế thị trường chạy theo lợi nhuận, thì điều ấy làm sao tránh khỏi. Cái thái độ giả dối, bôi bác ấy đã từng bị Chúa Giêsu lên án, và thẳng thắn phê bình. Lời Chúa hôm nay đã thuật lại việc Chúa Giêsu vạch trần khuôn mặt xấu xa của các biệt phái, kinh sư. Những người thủ lãnh Đạo Do Thái, Ngài mạnh dạn tố giác thái độ sống giả hình: Miệng thì đọc kinh nhưng lại sẵn sàng chửi rửa người khác. Tay phải bỏ tiền vào hòm cúng, nhưng tay trái lại móc vào túi tiền của bà góa. Giáo lý họ dạy rất hay, nhưng chính họ lại chẳng thực hành và sống theo điều họ rao giảng. Chất lên vai người khác những gánh nặng mà họ chẳng bao giờ mang. Họ no trang điểm cho mình bằng những chiếc áo rộng - nới dài tua áo. Làm thế, họ cốt muốn để mọi người suy phục kính trọng. Thái độ tự mãn thôi thúc họ kiếm chỗ nhất trong đám tiệc.

Trước cái nguy cơ đạo hình thức và lối sống tự mãn kiêu căng, thắm nhập và tiêm nhiễm nơi các môn đệ và đám dân chúng cả tin, Chúa Giêsu không chỉ mở mắt mọi người để nhìn ra sự thật trở trêu xấu xa, mà còn giúp chúng ta đi sâu và thực hành chân lý quan trọng này là: Mọi người chúng ta đều bình đẳng vì tất cả đều là anh em. Chức tước, địa vị, quyền bính đều chỉ là để phục vụ, chứ không phải là để đặt mình lên kẻ khác : Trong anh em ai muốn làm lớn thì phải làm đầy tớ mọi người.

Chắc chắn một điều, Chúa Giêsu không muốn phủ nhận cái phẩm trật trong Giáo Hội, vì chính Ngài đã đặt Phêrô làm đá tảng thủ lãnh nhưng Ngài muốn nhắc chúng ta về nguồn gốc của mọi quyền bính, chức vụ: Anh em chỉ có một Thầy, một Vị Lãnh Đạo là Đức Kitô cũng như chỉ có một Cha trên trời. Các thủ lãnh của Giáo Hội, của giáo xứ, của gia đình, chỉ là thầy, là cha khi họ gắn bó và học theo cách sống, lối xử sự của người Thầy duy nhất là Đức Giêsu Kitô: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28).

Kính thưa ông bà anh chị em,

Dưới ánh sáng chân lý của Chúa Kitô, khuôn mặt của các kinh sư, biệt phái Pharisiêu như bị bóc trần. Nhìn lại khuôn mặt của họ, chúng ta cũng không khỏi giật mình khi thấy bản thân chúng ta có nhiều nét rất giống họ.

Tiên tri Malakia trong bài đọc 1 hôm nay đã tố cáo dân chúng: Các người đã đi sai đường lối, làm cho nhiều người vấp phạm lề luật và huỷ bỏ giao ước của Thiên Chúa. Phải chăng vì chúng ta đã dạy, đã nói, nhưng chúng ta lại không làm, muốn người khác phải vất vả cung phụng còn chúng ta lại không muốn nhúng đầu ngón tay. Rất khoan dung với chính mình nhưng lại hết mực nghiêm khắc với người khác, thích soi mói chỉ trích người khác nhưng luôn tìm cách bào chữa cho mình. Khuôn mặt của biệt phái có in đậm trong cách sống của mỗi người Kitô hữu chúng ta không?

Tinh thần Pharisiêu giả hình nhiều khi còn len lỏi, có mặt trong mọi ngõ ngách, ngay cả đối với đời sống tôn giáo của chúng ta và những việc đạo đức chúng ta làm. Chúng ta đi lễ, đọc kinh to để cho mọi người biết mình đạo đức; lên rước lễ chỉ để cho người khác nhìn vào đánh giá chúng ta rất thánh thiện, nhưng thực chất tâm hồn đầy tội lỗi và bất xứng. Chúng ta chỉ trích phê bình người khác thì viện lý do để dạy bảo họ, xem phim ảnh xấu thì cho là để rút kinh nghiệm; sống buông thả lười biếng thì bảo đạo tại tâm, đánh bài đánh bạc thì nói chỉ để giải trí. Bôn ba tìm kiếm vật chất trề nãi kinh nguyện viện lý do là có thực mới vực được đạo. Vậy chúng ta có suy nghĩ và sống theo lối sống Pharisiêu đó không?

Chúa nói: Ta đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Noi gương Đức Kitô, thánh Phaolô đưa ra cho chúng ta mẫu gương phục vụ khi nói: Như người vú nuôi nâng niu con cái mình thế nào, chúng tôi cũng yêu anh em đến nỗi không chỉ trao phó cho anh em Tin Mừng mà còn cả mạng sống chúng tôi.

Hôm nay đối với Giáo Hội, giáo xứ, gia đình, tha nhân, tôi đã phục vụ với tinh thần nào: Có phải vì miễn cưỡng bó buộc, vì háo danh trục lợi, vì kiêu ngạo tự mãn - hay bởi tình yêu thương nồng nàn, bằng sự nhẫn nại, kiên trì, bằng sự hiền hoà, khiêm tốn như Chúa dạy không?

Một vài nét chấm phá của Đức Giêsu đã vẽ nên khuôn mặt thật của nhóm kinh sư và người Pharisiêu. Điều mà họ mắc phải nhiều người trong chúng ta cũng đã vướng vào. Ước gì Lời Chúa hôm nay thức tỉnh và giúp chúng ta thoát khỏi tinh thần thế tục: yêu sách, điều kiện, tự mãn huyênh hoang, giả hình, vị kỷ. Sự cảnh giác với tinh thần Pharisiêu, sẽ giúp chúng ta sống chân thành với Chúa, phục vụ anh em với tâm lòng yêu thương khiêm tốn như Chúa Giêsu mời gọi: Trong anh em ai muốn làm lớn, thì hãy làm tôi tớ mọi người. Amen.