

GIÁO PHẬN THANH HÓA



**TUẦN TAM NHẬT
KÍNH THÁNH GIUSE
QUAN THẦY GIÁO HỘI VÀ
GIÁO PHẬN THANH HÓA**

**TUẦN TAM NHẬT KÍNH THÁNH GIUSE
QUAN THẦY GIÁO HỘI VÀ
GIÁO PHẬN THANH HÓA
15, 16, 17-03-2017**



**DIỄN TIẾN
MỘT BUỔI CẦU NGUYỆN TUẦN TAM NHẬT**

- 1. Mở đầu: Kinh cầu ông Thánh Giuse**
- 2. Suy niệm: Tuần tự đọc mỗi ngày một bài.**
- 3. Kết thúc: Hát một bài Thánh Giuse.**

BÀI SUY NIỆM I (Ngày 15-03-2017)

LỊCH SỬ VIỆC TÔN SÙNG THÁNH GIUSE

1. Từ thời Giáo Hội sơ khai

Ngay từ những thế kỷ đầu, Giáo Hội đã công khai thờ kính Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các thánh Tử đạo, còn thánh Giuse, cứ theo các di tích lịch sử, thì xem ra ít được chú trọng. Là vì ban sơ, Giáo Hội đang cần củng cố thần tính của Chúa Giêsu và sự sinh sản đồng trinh của Mẹ Ngài. Lại cũng cần phần khích đức tin giáo hữu trong cơn bất bớ bằng việc tôn kính các anh hùng tử đạo.

Bởi thế, về địa vị thánh Giuse, Chúa Quan phòng còn muốn để lu mờ, cho các tín điều kia được nổi bật và in sâu trước đã. Tuy nhiên, có nhiều Giáo phụ thời đó như thánh Gioan Kim Khẩu, Giêrônimô, Augusttinô đã nhiệt liệt ca ngợi quyền cao chức trọng Thánh Giuse trong bài giảng và văn phẩm của các ngài.

2. Tại Việt Nam

Giáo hội Việt Nam sinh sau đẻ muộn, nhưng được nhận biết và tôn kính Thánh Giuse ngay từ đầu. Đa số nam giới được hân hạnh mang tên Thánh Giuse. Trong các nhà thờ đều có lập tòa kính Ngài đối ngang với tòa Đức Mẹ.

Các nhà truyền giáo đầu tiên đã tôn ngài làm quan thầy nước Việt Nam. Linh mục Đắc Lộ thuật lại sự tích như sau :

“Ngày 12-03-1627, lễ thánh Gê-gô-ri-ô, tôi và thầy An-tôn Marquez xuống tàu tại Áo-môn để sang Đàng Ngoài. Chúng tôi vượt biển, thuận buồm xuôi gió cho tới chiều ngày thứ bảy.

Khi toan vào cửa, bỗng bão nổi lên với nhiều hình quái dị khiến mọi người kinh hãi. Nhưng qua hôm sau là lễ Thánh Giuse thì biển yên sóng lặng, hình quái gỡ đã biến đi, nên chúng tôi vào cửa bình an. Cửa ấy, dân địa phương gọi là cửa Bạng (*Thanh Hóa*), nhưng chúng tôi đặt tên là cửa Thánh Giuse, hầu kính nhớ ơn ngài đã phù hộ chúng tôi tới đó bình an”.

Năm 1678, Đức I-nô-xen-xi-ô XI, theo đề nghị của các Giám mục truyền giáo phương Đông, đã phong Thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ nước Việt Nam, khiến giáo hữu Việt Nam càng có lý do tôn kính, cậy trông ngài hơn nữa.

Lạy Thánh Giuse rất đáng tôn trọng xin cầu cho chúng con.

Chứng tích :

Tự quân là con cầu tự

Lê-ô-pôn-đô I (1640-1705) là vua nước Áo, đã 40 tuổi mà chưa có con nối quyền. Vua liền sốt sắng cầu khẩn Thánh Giuse xin ban cho có con trai nối dõi tông đường. Để chứng tỏ lòng trông cậy, vua ra chiếu chỉ tôn Thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ các vua nước Áo. Ngài lại truyền đúc tượng Thánh Cả bằng bạc, yêu cầu các linh mục dâng thánh lễ và tổ chức rước kiệu kính Ngài đủ tám ngày. Khỏi chín tháng, Hoàng Hậu sinh hạ một con trai, nhà vua và dân chúng xiết bao hoan hỷ. Để nhớ ơn Thánh Cả, nhà vua truyền đặt tên Thái Tử là Giuse và khẩn đúc

một tượng lớn Thánh nhân bằng bạc đặt tại quảng trường thành Viena.

Nhưng vua cha băng hà khi chưa kịp thi hành lời khẩn. Vua con là Giuse I (1678-1711) nhớ mình bởi đâu mà sinh ra, cũng có lòng kính mến Quan Thầy lắm. Ngài truyền đúc tượng Thánh Giuse rất lớn bằng bạc, xây bệ cao giữa kinh đô và tôn đặt lên chính ngày lễ Thánh Giuse năm 1709, y như lời vua cha đã khẩn năm xưa.

(Sách thánh Thánh Giu-se, Cố Lương).

BÀI SUY NIỆM II (Ngày 16-03-2017)

LÝ DO TÔN KÍNH THÁNH GIUSE

Có nhiều lý do thúc giục ta tôn kính Thánh Giuse và Thánh Gia do Ngài làm chủ,

1. Vai trò đặc biệt của Thánh cả Giuse

Như ta đã biết, Thánh Giuse là người công chính (*Mt 1,19*), Đấng thánh thiện trọn lành, gồm no mọi nhân đức. Sau Đức Mẹ chẳng có ai cao trọng hơn.

Thánh Giuse là hiền phụ Chúa Giêsu. Chính Chúa đã nhìn nhận ngài là cha, vâng lời từng phục và thánh hóa ngài qua bao năm chung sống. Còn hình ảnh nào cao đẹp, cảm động bằng hình ảnh thánh Giuse âu yếm bồng Chúa trên tay hoặc dắt đi lẫm chẫm bên mình, ân cần tập cho Chúa Giêsu biết lao động chân tay? Sứ mạng của thánh Giuse là làm thiên thần hộ thủ cho Chúa Hải Đồng.

Thánh Giuse cũng là hiền phụ Đức Mẹ nên trót đời ngài hết lòng phục vụ, kính ái Đức Mẹ. Vì thế ngày nay trên trời, Thánh Giuse được Chúa Giêsu và Đức Mẹ tôn trọng, sẵn sàng nghe lời thỉnh cầu của ngài.

2. Một vị thánh thực tế.

Thánh Giuse tuy là đấng cao sang quyền thế nhưng lại rất gần gũi thông cảm nỗi niềm con cái và sẵn sàng ra tay cứu giúp.

Vì là con Đức Mẹ nên chúng ta cũng là con Thánh Giuse. Tục ngữ có câu: “Con có cha như nhà có nóc” hoặc “Cha

mẹ giàu thì con có”. Thánh Giuse xứng đáng là nơi nương tựa cho chúng ta vì ngài là đấng giàu có vô song.

Sinh thời, Thánh Giuse đã trải nếm đủ mọi mùi cay đắng, nên ngài dễ xót thương thân phận lao đao của chúng ta. Ngài biết chức vụ gia trưởng khó khăn, nặng nhọc chùng nào, nhất là trong cảnh bần hàn nghèo khổ. Ngài đã thánh hóa bậc hôn nhân cũng như bậc đồng trinh, đời sống tu trì cũng như đời sống thế gian, cảnh hoạt động cũng như cảnh chiêm niệm trầm tư.

Trẻ nhỏ ngài thương yêu, người già ngài săn sóc, việc gia đình ngài giúp đỡ, việc Giáo Hội ngài lo toan. Nhất là trong đời sống hằng ngày, giữa thử thách thường xuyên, sự can thiệp của ngài càng mau mắn hữu hiệu.

3. Một vị thánh hợp thời

Lao động là vinh dự của con người và biểu thị của thánh ý Chúa. Theo sách Sáng thế, Chúa đã đặt Adam vào địa đàng để ông làm việc, trồng tía và canh giữ cảnh vườn, ngay từ lúc chưa dựng nên Evà (*St 2,15*).

Chúa Giêsu đã thánh hóa lao động trong xưởng mộc của Thánh Giuse. Theo gương đó, người giáo hữu phải đem hết lương tâm và đức tin mà làm việc, như lời thánh Phaolô dạy: “Phàm điều gì anh em làm, ngôn hành bất luận, mọi sự hết thảy, hãy làm vì danh Đức Giêsu Kitô và nhờ Ngài mà cảm tạ Chúa Cha” (*Cl 3,17*).

Thánh Giuse là một người lao động cần cù và thánh thiện nên Giáo Hội đã tôn làm quan thầy hướng dẫn công ăn việc làm của con người.

4. Tôn kính Thánh Gia

Thánh Gia là một quang cảnh kỳ diệu đáng ngưỡng mộ. Ba Đấng dưới thế cùng sống hòa hợp là hình ảnh Ba Ngôi Thiên Chúa trên trời! Tình yêu thương thấm thiết giữa ba nhân vật đã tạo nên bầu không khí thiên đàng ở trần gian.

Muốn bảo tồn hạnh phúc gia đình, chúng ta hãy noi gương Thánh Gia, hãy cầu nguyện cùng Thánh Giuse gia trưởng, hãy phục hồi các nhân đức gia đạo như lời thánh Phaolô nhắn nhủ: “Vợ hãy phục tùng chồng trong Chúa cho phải phép. Chồng hãy yêu mến vợ, đừng gay gắt với nàng. Con cái hãy vâng phục cha mẹ trong mọi sự, vì là điều đẹp lòng Chúa. Người làm cha đừng áp lực các con kéo chúng sinh ra nhút nhát” (Cl 3,18-21).

Lạy thánh Giuse rất đáng trông cậy, xin cầu cho chúng con.

Chứng tích :

Thầy Anrê tông đồ Thánh Giuse

Thầy Anrê là một trợ sĩ khiêm tốn Dòng Thánh Giá tại Canada, đã được Chúa ban nhiều đặc ân và tuyển chọn làm tông đồ Thánh Giuse.

Thầy sinh ngày 10 tháng 08 năm 1845 và qua đời ngày 06 tháng 01 năm 1937 thọ 92 tuổi.

Thầy lo việc giữ cửa nhà Dòng, nhưng xung quanh con người nhỏ nhoi ấy đã dấy lên một trào lưu tôn kính Thánh Giuse, có kèm theo nhiều chứng tích đường như phép lạ. Khi mất nhà tông đồ nhắm lại là chính lúc cuộc

hành hương mở ra. Chính Thầy đã thiết lập Trung Tâm hành hương Thánh Cả tại Mông-rê-an, ngày nay nổi danh khắp thế giới.

Cha Giám đốc trung tâm đã viết về Thầy như sau: “Thầy Anrê được Chúa ban sứ mạng làm cho người ta nhận biết Thánh Giuse, điều đó không thể hồ nghi đối với những ai đã đọc tiểu sử và suy nghiệm về sứ điệp của Thầy”.

Đề gầy dựng nên một phong trào mãnh liệt sùng kính Thánh Giuse, thầy đã có một niềm tin sâu sắc vào uy quyền Thánh Cả và vào ơn gọi đặc biệt của mình.

Vương Cung Thánh Đường kính Đấng Tổ phụ vinh hiển tại Mông-rê-an là một trong những công trình kiến trúc vĩ đại nhất thời nay. Cũng chính tại đó, năm 1962, “Trung tâm sưu tầm nghiên cứu tài liệu liên quan tới Thánh Cả” đã được thiết lập.

Hằng năm có trên ba triệu tín hữu khắp nơi hành hương và đền này đáng xếp hàng các trung tâm cầu nguyện lớn nhất của thế giới Công giáo.

(Saint Joseph, Mgr. Cristiani)

BÀI SUY NIỆM III (Ngày 17-03-2017)

NHỮNG VIỆC TÔN SÙNG THÁNH GIUSE

Không thể nào không cảm phục cuộc đời thánh thiện, quyền chức cao sang và nhân đức siêu việt của Thánh Giuse. Cũng vì thế mà việc sùng kính là lẽ đương nhiên.

1. Căn bản sùng kính

Là Cha nuôi Chúa Giêsu và bạn của Đức Mẹ, Thánh Giuse có quyền thế khiến ta phải tôn kính. Ngài là đấng nhân hậu và là cha bảo trợ chúng ta, nên chúng ta phải yêu mến. Và vì Thánh Giuse vừa quyền năng vừa nhân hậu nên chúng ta phải cậy trông ngài. Ba tâm tình tôn kính mến yêu trông cậy Thánh Cả chính là nòng cốt việc sùng kính bên trong.

2. Những việc sùng kính thường xuyên

Hằng ngày, sáng sớm vừa thức dậy, ta cung kính kêu ba tên cực trọng Giêsu - Maria - Giuse và dâng mình cho ba Đấng, không rời Thánh Giuse ra khỏi lòng kính mến Chúa Giêsu và Đức Mẹ, bộ ba đó không thể phân rẽ được.

Trong ngày, hãy đọc một kinh Thánh Cả và nếu có thể, đọc thêm 7 kinh lạ cha, 7 kinh kính mừng nhớ đến các vui mừng đau khổ của Ngài. Ban tối, trước khi ngủ lại kêu ba tên cực trọng và xin Thánh Giuse ban ơn chết lành.

Hằng tuần, ngày thứ tư là ngày kính Thánh Giuse, ta hãy làm thêm việc lành như đọc kinh cầu, ngắm bảy sự vui

buồn, đọc một đoạn sách về Thánh Cả và hãm mình, bố thí, thăm viếng bệnh nhân.

Đức Lêô XIII đã nói: “Có nhiều nơi giáo hữu lấy tháng ba làm tháng kính Thánh Giuse và làm việc lành phúc đức dâng ngài mọi ngày, điều ấy thực đáng khen và hữu ích lắm”.

Đức Giáo Hoàng cũng truyền, trong tháng Mân Côi, sau khi lần chuỗi, phải thêm kinh “Thánh Giuse bảo trợ” do chính ngài đã soạn.

Hằng năm hãy sốt sắng mừng lễ Thánh Giuse Hiền Phu Đức Mẹ và lễ Thánh Giuse lao động bằng một tuần cầu nguyện dọn mình, lo xưng tội rước lễ, dọn tòa, rước kiệu và tổ chức thánh lễ thực long trọng. Theo kinh nghiệm của thánh nữ Têrêxa tiến sĩ, Thánh Cả quen ban ơn đặc biệt trong các dịp lễ của Ngài.

3. Những việc sùng kính khác

Còn nhiều việc khác có thể làm như mang ảnh trong mình, bày tượng trong nhà, lập đài nơi khu xóm, cất đèn nơi xứ đạo, tôn ngài làm quan thầy các hội đoàn tôn giáo, phát hành sách báo, tranh ảnh, bài hát kính Ngài. Nhiều quốc gia như Bỉ, Ca-na-đa đã nhận Ngài làm thánh Bảo Trợ.

Thói lành lập tòa khăn, lập hội khăn, làm giờ khăn, xin lễ khăn thánh Giuse đương thịnh hành và đem lại nhiều thành quả đáng khích lệ.

Lạy Thánh Giuse rất đáng ngợi khen, xin cầu cho chúng con.

Chứng tích : **Mẫu ảnh chữa cháy**

Một tu sĩ dòng No-bê-tô kể lại tích này: Bên cạnh tu viện chúng tôi, có một nhà làm ăn vô ý phát hỏa. Chẳng may lại gặp ngày gió lớn. Dân làng tập nập chạy chữa nhưng vô hiệu, lửa sắp lan sang nhà dòng.

Thấy vậy chúng tôi vội vàng chạy vào nguyện đường, thấp một ngọn đèn trước tòa Thánh Giuse và khẩn rằng: Nếu ông Thánh cứu chữa nhà dòng thì chúng con xin thấp đèn đủ tám ngày để tạ ơn. Khẩn rồi gió còn to lắm và lửa càng bốc cao.

Trong khi đó các thầy đã chạy đồ đạc ra sân. Tôi liền vào phòng riêng xem còn sót gì chẳng. Thấy mẫu ảnh Thánh Giuse còn treo trên tường, tôi vội gỡ lấy chạy ra ngoài sân, miệng lâm râm kêu khẩn, tay liệng mẫu ảnh vào đám lửa.

Ôi quyền thế Ngài lớn lao, lời cầu Ngài mạnh thế trước mặt Thiên Chúa ngàn nào! Vừa ném ảnh vào lửa thì gió liền dịu xuống, khỏi một lúc thì dập tắt được hỏa hoạn.

Ngày hôm sau khi dọn dẹp nhà cửa, tôi thấy mẫu ảnh còn nguyên vẹn, chẳng cháy chẳng sém, cũng chẳng nhò nhem chút nào.

Tạ ơn ngợi khen Thánh Cả chẳng bỏ lời kẻ cậy trông chạy đến cùng Ngài trong cơn khốn quẫn.

(Sách tháng Thánh Giuse, Cố Lương)

