

**HỌC HỎI
LỜI CHÚA**

**CHÚA NHẬT V
MÙA THƯỜNG NIÊN
NĂM C**



**CẦU NGUYỆN
DẪN NHẬP**



A close-up photograph of a person's hands clasped in prayer over an open book. The scene is dimly lit, with a single lit candle providing the primary light source, casting a warm, orange glow. The book's pages are filled with text, and the hands are positioned as if in a moment of quiet reflection or devotion. The background is dark, emphasizing the central elements of the prayer and the book.

**Độc Bản Văn Kinh Thánh lần 1 : Chủ sự đọc và
giải thích : đọc để hiểu**

1 Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. **2** Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới.



3 Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.



4 Giảng xong, Người bảo ông Si-môn :
"Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới
bắt cá." **5** Ông Si-môn đáp : "Thưa
Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà
không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời
Thầy, tôi sẽ thả lưới."



6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới.

7 Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chòm.



8 Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói : "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi !" **9** Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc.



10 Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn : "Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta." **11** Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.





**Kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên
(5,1-11)**



GIẢI THÍCH

1. Dẫn nhập

Tường thuật này nhắc đến kinh nghiệm của Phêrô trước Lời đầy quyền năng của Chúa Giêsu và đó như là một sự bảo đảm cho sứ mệnh tương lai của ông.



2. Giảng dạy bên bờ hồ (5,1-3)

***α. Địa điểm : Bên bờ "hồ
Ghennêxarét"***

**Còn gọi là biển hồ Tibêria (Ga 21,1)
hay biển hồ Galilê (Mt 4,18).
Hồ này có nhiều giông bão bất ngờ và
rất nguy hiểm. Nước hồ ngọt và có
nhiều cá.**

b. Thính giả :

Là đám đông dân chúng. Họ chen lấn để nghe Lời Thiên Chúa. Đó là thái độ đáp trả tích cực, trái ngược với dân thành Nadarét.

c. Chúa Giêsu giảng từ trên thuyền :

- Có chiếc thuyền gần đó, một của Simon và Anrê, còn chiếc kia thì không nói rõ. Có lẽ của Gioan và Giacôbê.



**Chúa Giêsu chọn thuyền của Simon.
Chính từ Phêrô và các Tông đồ, Tin
Mừng của Nước Thiên Chúa sẽ được
rao giảng tiếp tục và loan truyền đến
tận cùng trái đất.**



**Chúa Giêsu xây
dựng Hội Thánh
của Ngài trên nền
tảng của Phêrô.
Ngài rao giảng Tin
Mừng trên
"thuyền" của
Phêrô.**



3. Phép lạ mẻ cá lạ lùng (5,4-7)

α. Lệnh truyền cho Simon :
***"Chèo ra chỗ nước sâu mà thả
lưới bắt cá" (5,4). Đây là một
mệnh lệnh thật bất thường và
nghịch lý :***



- 
- **Bất thường** vì lưới đã giặt và các ngư phủ chuẩn bị nghỉ ngơi.
 - **Nghịch lý** vì không thể đánh cá vào ban ngày.

***b. Đáp trả của Simon (5,5) :
Simon vẫn vâng theo. "Dựa
vào lời Thầy".***

**Simon không dựa vào kinh
nghiệm ngư phủ của mình
nhưng dựa vào lời Chúa Giêsu.**

- "***Họ đã làm như vậy***", nghĩa là không chỉ riêng Simon mà còn những bạn đồng nghiệp của ông. Họ đã làm theo mệnh lệnh của Chúa Giêsu chứ không theo cách đánh cá hằng ngày của họ.



c. Kết quả : "bắt được nhiều cá...".

- Kết quả thật bất ngờ, cá nhiều đến độ lưới sắp rách và thuyền sắp chìm.



- Số lượng cá rất lớn cũng có ý nghĩa biểu tượng : Đó là kết quả của lời nói quyền năng của Chúa Giêsu, và các Tông đồ sẽ là những người lưới cá. Họ sẽ đem nhiều người trở về với Chúa.



4. Kêu gọi Phêrô và các đồng nghiệp (5,8-11)

α. Thái độ của Simon (5,8) :

- " *Sấp mặt dưới chân... Lạy Chúa, xin tránh xa con..*" : Đây là thái độ của con người khi đứng trước Thiên Chúa (Mô-sê hay Isaia).

Khi chúng kiến phép lạ, Simon nhận ra quyền năng của Chúa Giêsu.

- "*Vì con là kẻ tội lỗi*" :

Ông sẽ được chọn là đầu của Hội Thánh không phải vì khả năng cá nhân ông, mà do ý muốn và ân sủng của Chúa.



***b. Lời kêu gọi của Chúa Giêsu
: "Đừng sợ, từ nay anh sẽ bắt
người như cá" (5,9).***

***- Chúa Giêsu trấn an Simon
và trao cho ông sứ mệnh "đánh
lưới người".***

- Nguyên ngữ của động từ "đánh lưới" là *zogréô* có nghĩa là "mang đến sự sống" hay "làm cho sống".
Sứ vụ của Simon và các Tông đồ là mang đến sự sống hay làm cho sống, có nghĩa là mang sứ điệp cứu độ.



c. Đáp trả của các môn đệ (5,11) :

- Các môn đệ ở đây là Simon và Anrê em ông ; Giacôbê và Gioan con ông Dêbêđê.



**- Họ "bỏ hết mọi sự mà theo
Người" :**

**Ở đây, các môn đệ đi theo không do
lời kêu gọi mà chính là lời và hành
động quyền phép của Chúa Giêsu
nhất là lời đó biểu lộ qua phép lạ
mẻ cá.**

A photograph showing a person's hands clasped in prayer over an open book. A lit candle is visible on the left, casting a warm glow. The scene is dimly lit, emphasizing the solemnity of the act.

**Độc Bản Văn Kinh Thánh lần 2 : Mọi người cùng
đọc : đọc để ghi nhớ. (từ hoặc câu mình được đánh
động)**

1 Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. **2** Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới.



3 Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.



4 Giảng xong, Người bảo ông Si-môn :
"Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới
bắt cá." **5** Ông Si-môn đáp : "Thưa
Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà
không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời
Thầy, tôi sẽ thả lưới."



6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới.

7 Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chòm.



8 Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói : "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi !" **9** Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc.



10 Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn : "Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta." **11** Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.





Think lặng suy niệm.



A lit candle, hands clasped in prayer, and an open book. The scene is dimly lit, with the candle providing the primary light source. The hands are clasped in a traditional prayer position, resting on an open book. The text on the book is visible but slightly blurred. The overall atmosphere is one of quiet reflection and devotion.

**Đọc Bản Văn Kinh Thánh lần 3 : chủ sự đọc lại
cách chậm rãi : nội tâm hóa sứ điệp Lời Chúa.**

1 Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. **2** Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới.



3 Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.



4 Giảng xong, Người bảo ông Si-môn :
"Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới
bắt cá." **5** Ông Si-môn đáp : "Thưa
Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà
không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời
Thầy, tôi sẽ thả lưới."



6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới.

7 Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chòm.



8 Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói : "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi !" **9** Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc.



10 Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn : "Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta." **11** Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.



A photograph of Jesus with long brown hair and a beard, wearing a white robe, sitting on a stone ledge. He is looking down at a young child with dark hair, who is also sitting on the ledge. The child is wearing a light-colored, patterned dress. They are outdoors, with a stone wall and some greenery in the background. The lighting is warm and soft.

CẦU NGUYỆN : Thân thưa với Chúa điều
vừa đọc, vừa nghe hay vừa cảm nhận.





CHIA SẺ : Học viên
chia sẻ một từ hoặc một
câu mà họ được đánh
động.



GIẢI TRÍ





BÀI HỌC

1. Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ, là những người ít học, làm những công việc hết sức tầm thường để biến họ thành những người xây dựng Nước Trời.

Cũng vậy, Chúa Giêsu kêu gọi mỗi người chúng ta làm môn đệ của Ngài. Ngài cũng nói với chúng ta : "Hãy theo Ta" và cũng muốn chúng ta góp phần vào việc xây dựng Nước Trời. Hãy noi gương các môn đệ, "lập tức đứng lên, bỏ mọi sự" mà theo Chúa. Hãy đáp trả cách dứt khoát.

2. Các môn đệ cũng như Abraham, khi Chúa gọi không biết mình đi đâu, nhưng họ biết rõ Đấng mà họ đi theo.

Chúng ta cũng thế, chúng ta không biết tương lai mình thế nào, nhưng chúng ta tin chắc rằng Đấng chúng ta đang tin, đang tôn thờ chính là Thiên Chúa đầy lòng yêu thương.

3. Ngày nay Chúa muốn chúng ta làm môn đệ của Người ngay trong cuộc sống hằng ngày. Làm môn đệ Chúa là sống theo lời Chúa, làm chứng cho Chúa. Để sống tốt đời sống môn đệ, đời hỏi chúng ta phải phấn đấu, phải vượt qua những trở ngại. Đây là trở ngại của tôi trong đời sống làm môn đệ của Chúa ?

4. Thái độ của Simon Phêrô đáng cho chúng ta suy nghĩ :

Ông ý thức quyền năng của Thiên Chúa và sự nghèo nàn của bản thân. Ông vâng lời Chúa cách tuyệt đối dù lệnh truyền đó xem ra rất nghịch lý.



**Biết bao lần chúng ta rất khó chịu vì Lời Chúa hay luật Giáo Hội đòi hỏi chúng ta phải hy sinh, hãm mình... Hãy noi gương Simon Phêrô, chúng ta đáp lại lời mời gọi của Chúa không dựa vào kinh nghiệm bản thân mà chỉ dựa vào lòng tin vào Chúa :
*"Vâng Lời Thầy, con xin làm".***

**Lord, hear
my voice**


**CẦU NGUYỆN
KẾT THÚC**



A close-up photograph of a hand holding an open Bible. The Bible is open to a page with text in Afrikaans. To the left of the Bible, a single lit candle is glowing, casting a warm, orange light over the scene. The background is dark, making the light from the candle and the text on the Bible stand out. The overall mood is one of quiet reflection and prayer.

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa
về tất cả những điều Chúa đòi hỏi nơi con trong
suốt cuộc đời.

Chúc tụng Chúa về thời đại con đang sống.
Chúc tụng Chúa về những giờ phút sướng vui
và những ngày tủi thân buồn bã.
Chúc tụng Chúa về cả những gì
Chúa đã không cho con được hưởng.




Lạy Chúa, xin đừng sa thải
người tôi tớ bất xứng và lừa dối của Chúa đây.
Ôi lạy Chúa khôn ngoan, nhân hậu và yêu thương,
xin đừng đuổi con xa Chúa.

Xin giữ con để con luôn phụng sự Chúa trong suốt đời con.

Xin giữ con để con phục vụ bất cứ điều gì Chúa muốn.

Dù khi mỏi mệt, dù khi chán chường,
con xin Chúa vẫn luôn kiên nhẫn,
để không bao giờ mỏi mệt về con,
và giữ con luôn luôn phụng sự Chúa.



**Xin Chúa đến giúp con,
ban cho con ơn bắt đầu và lại bắt đầu,
cho con biết cậy trông
cả những khi cùng đường tuyệt vọng,
cho con tin chắc rằng Chúa sẽ thắng,
một chiến thắng huy hoàng nơi con.**

Karl Rahner