

**HỌC HỎI
LỜI CHÚA**

**CHÚA NHẬT VI
MÙA THƯỜNG NIÊN
NĂM C**



**CẦU NGUYỆN
DẪN NHẬP**



A photograph showing a person's hands clasped in prayer over an open book. A lit candle is visible on the left, casting a warm glow. The scene is dimly lit, emphasizing the focus on the book and the hands.

**Độc Bản Văn Kinh Thánh lần 1 : Chủ sự đọc và
giải thích : đọc để hiểu**

17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn



20 Đức Giê-su ngược mắt lên nhìn các môn đệ và nói : "Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.



21 "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười.



22 "Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa. **23** Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.



24 "Nhưng khôn cho các người là những kẻ giàu có, vì các người đã được phần an ủi của mình rồi.

25 "Khôn cho các người, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các người sẽ phải đói.



26 "Khôn cho các người khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.





GIẢI THÍCH



1. Dẫn nhập

**Mt ghi lại 8 lời phúc,
còn trong Lc chỉ có 4.
Đôi lập với 4 mỗi phúc
này, Luca thêm vào 4
mỗi họạ.**



4 MỒI PHÚC

- 1. Phúc cho những kẻ nghèo**
- Nước Thiên Chúa đến.
- 2. Phúc cho những kẻ bây giờ đang đói.**
- sự no thoả tương lai.
- 3. Phúc cho những kẻ đang khóc lóc.**
- sự vui cười tương lai.
- 4. Phúc cho anh em bị người ta oán ghét**
- phần thưởng trên trời.

4 MỒI HOẠ

- 1. Khôn cho những kẻ giàu**
- sự an ủi hiện tại.
- 2. Khôn cho kẻ đang no nê.**
- cái đói tương lai.
- 3. Khôn cho kẻ đang vui cười.**
- sự sầu khổ tương lai.
- 4. Khôn cho kẻ được ca tụng.**
- [tương lai vô vọng!]



**2. Bốn mối phúc
(6,20-23)**



***α. Mỗi phúc 1 : Phúc cho
người nghèo (6,20) :
Người nghèo là ai ?***

Người nghèo đích thực là những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn về vật chất và niềm tin, nhưng họ chỉ biết cậy trông vào một mình Thiên Chúa.



**Vì vậy, thật là có
phúc cho những
ai luôn biết trông
cậy vào Chúa.**

***b. Mỗi phúc 2 : Phúc
cho những người đói
khát (6,21a) :***

**Mỗi phúc thứ hai
dành cho những
người đói khát.**



**Trong Cựu Ước,
những người đói khát
thường được liên kết
với người nghèo.**





Cũng như những người nghèo, những người đói khát cũng chính là những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống, nhất là vì niềm tin của mình.



**Luca nhấn mạnh đến
"bây giờ", nghĩa là
giây phút hiện tại**



Hiện tại chính là thời gian thử thách, đau khổ và bất b[?]ó. Nhưng trong tương lai họ sẽ được hạnh phúc, mà hình ảnh của hạnh phúc chính là "no lòng".




**c. Mỗi phúc thứ 3 : Phúc
cho những người đang
khóc lóc (6,21b)**

**- Khóc lóc thường diễn tả
một nỗi đau khổ nào đó.**

Khóe lóc ở đây có thể diễn tả hoàn cảnh đau thương mà các tín hữu thời sơ khai đang phải trải qua : đau khổ vì Danh Đức Kitô.

Nhưng chắc chắn họ sẽ được vui cười, nghĩa là hạnh phúc.



Hình ảnh "vui cười". Có lẽ gọi lại cảm nghiệm của những người Israel đi lưu đày. Họ vui cười khi Babilon sụp đổ và họ được trở về quê hương nhờ sự can thiệp của Thiên Chúa (Tv 126,2).




**Niềm vui mà Chúa Giêsu
nói đến chính là niềm vui
cứu độ mà chính Ngài
mang đến cho họ.**



Tóm lại, 3 môi phúc đầu tiên này nhắm đến hoàn cảnh của các Kitô hữu sơ khai đang gặp khó khăn.





**Họ như những người nghèo, người đói khát
và người khốc lóc vì những khó khăn họ
đang phải chịu vì niềm tin của mình.
Nhưng họ sẽ được Nước Thiên Chúa làm
gia nghiệp, được no thoả và được vui cười,
nghĩa là được hạnh phúc.**



***d. Mỗi phúc thứ 4 :
Phúc cho ai bị oán
ghét vì Con Người
(6,22-23)***





**Mỗi phúc này
gồm có 3 phần**


Phần 1.

**Là những thử thách mà
các môn đệ Chúa
Giêsu phải chịu là bị
oán ghét, khai trừ khỏi
hội đường và bị sỉ
nhục.**



Oán ghét.

Trong Cựu Ước, oán ghét là thái độ của những người chống đối dân Thiên Chúa hoặc chống đối người công chính.



Trong Giáo Hội sơ khai, đó là điều mà các Kitô hữu phải đón nhận bởi sự chống đối của thế lực bên ngoài.



Khai trừ.

**Trong Thánh Kinh, khai
trừ diễn tả sự loại trừ
những người tội lỗi ra khỏi
những sinh hoạt tôn giáo.**



Ở đây nói đến những Kitô hữu tiên khởi bị ghen ghét và loại trừ ra khỏi sinh hoạt của hội đường do thái.



Sỉ vả.

**Đây cũng là thái độ
của những người xúc
phạm đến dân Israel
và người đạo đức.**

**Các Kitô hữu vì tin
vào Danh Chúa
Giêsu nên họ
chẳng những bị
oán ghét mà còn
bị sỉ vả nữa.**





Phần 2.

**lời mời gọi
hãy hân hoan
vui mừng.**

**Điều này không phải ở trong tương lai
nhưng bắt đầu đồng thời với sự bách
hại : Thiên Chúa sẽ ban phần thưởng
thật lớn lao cho những ai trung tín, đó
là phần thưởng trên trời.**



A decorative frame in a light green color with rounded corners. On the top left, a green bird silhouette is perched. On the top right, a brown bird silhouette is perched. The frame is surrounded by stylized green plants and leaves. The background is a blue sky with white clouds and a green grassy field at the bottom.

Phần 3.

**Người bị bách hại được
đồng hoá với các ngôn sứ
thời Cựu Ước.**

Nhưng đó cũng là số phận của Chúa Giêsu. Vì thế, cũng như các tiên tri và Chúa Giêsu, các tín hữu chịu đau khổ vì Danh Chúa Giêsu sẽ được xác nhận như đầy tớ của Thiên Chúa và sẽ được vinh hiển với Ngài trên trời.





www.dohoavn.net

3. Bốn mối họa (6,24-26)



**Đôi lại các môi
phúc là các
môi hoạ.**



α. Khôn :

**Chữ "khôn" trong tiếng
hỵ lạp là "ouai". Tiếng
việt tạm dịch là
"khôn", không diễn tả
hết ý nghĩa.**

**Chữ này diễn tả một sự tức giận
nhưng xen lẫn sự buồn rầu,
đáng tiếc. "Khôn" diễn tả sự tức
giận xuất phát từ tình thương.**



**Giận vì thấy người mình
thương đang sai lỗi mà không
chịu sửa.**

**Giận để mong muốn người
mình thương nhận ra sai trái,
sửa đổi để trở nên tốt hơn.**

**Vì vậy, các mối họa
này là những lời thỏ
than ái ngại và
những lời ngăm đe :
Đó là những lời tha
thiết kêu gọi người ta
ăn năn hối cải.**



b. Nguy hiểm.

**Giàu có, no nê, vui cười và
được người đời ca tụng là
những mối nguy rất lớn cho
người môn đệ Chúa Giêsu,**

**bởi vì chúng sẽ làm cho
con người tìm sự bảo đảm
trên những thực tại trần
thế chóng qua, ngăn cản
con tìm đến với Chúa và
đến với tha nhân.**



Giàu có và no đủ :

Khi no đủ, người ta tự lo cho mình, cảm thấy không cần Thiên Chúa, chỉ quan tâm đến những việc trần thế mà không nhận ra nhu cầu của tha nhân.

TERPOIN

love's theme

a time for us

missing you

Được ca tụng :
sẽ dễ làm cho người ta ảo
tưởng về mình và dễ rơi
vào thái độ tự mãn, tự kiêu.

suddenly

A photograph showing a person's hands clasped in prayer over an open Bible. A lit candle is visible on the left, casting a warm glow over the scene. The text is overlaid on the bottom half of the image.

**Đọc Bản Văn Kinh Thánh lần 2 : Mọi người cùng
đọc : đọc để ghi nhớ. (từ hoặc câu mình được đánh
động)**

17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn



20 Đức Giê-su ngược mắt lên nhìn các môn đệ và nói : "Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.



21 "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười.



22 "Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa. **23** Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.



24 "Nhưng khôn cho các người là những kẻ giàu có, vì các người đã được phần an ủi của mình rồi.

25 "Khôn cho các người, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các người sẽ phải đói.



26 "Khôn cho các người khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.





Think lặng suy niệ̣m.



A photograph showing a person's hands clasped in prayer over an open Bible. A lit candle is visible on the left, casting a warm glow over the scene. The text is overlaid on the bottom half of the image.

**Đọc Bản Văn Kinh Thánh lần 3 : chủ sự đọc lại
cách chậm rãi : nội tâm hóa sứ điệp Lời Chúa.**

17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn



20 Đức Giê-su ngược mắt lên nhìn các môn đệ và nói : "Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.



21 "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười.



22 "Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa. **23** Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.



24 "Nhưng khôn cho các người là những kẻ giàu có, vì các người đã được phần an ủi của mình rồi.

25 "Khôn cho các người, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các người sẽ phải đói.



26 "Khôn cho các người khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.



A photograph of Jesus with long brown hair and a beard, wearing a white robe, sitting on a stone ledge. He is looking down at a young child with dark hair, who is also sitting on the ledge. The child is wearing a light-colored, patterned dress. They are outdoors, with a stone wall and some greenery in the background. The lighting is warm and soft.

CẦU NGUYỆN : Thân thưa với Chúa điều
vừa đọc, vừa nghe hay vừa cảm nhận.





CHIA SẺ : Học viên
chia sẻ một từ hoặc một
câu mà họ được đánh
động.



GIẢI TRÍ



Bài học




1. Điều làm cho con người trở nên hạnh phúc là gắn bó và trông cậy vào Chúa chứ không phải là của cải vật chất, danh vọng.



**Nhưng chúng ta
thường quên Thiên
Chúa, cố tìm danh
vong, giàu sang, lời
khen của người đời.**





**Xin Chúa cho chúng ta
biết trông cậy vào Chúa
trong mọi hoàn cảnh để
đời sống chúng ta mỗi
ngày một gắn bó mật thiết
với Chúa hơn và mỗi ngày
phong phú hơn.**




2. Trong cuộc sống hôm nay, người ta thường đánh giá con người qua của cải vật chất, hay quyền thế. Người ta chạy theo cuộc sống hưởng thụ vật chất.

Tâm hồn bạn thế nào ? Là một tâm hồn nghèo khó thật sự không ? hay lòng bạn cũng chát đầy những tham lam, ích kỷ ?



3. Xã hội hôm nay đầy bạo lực. Người ta sẵn sàng trả đũa vì một lý do hết sức nhỏ con. Người hiền lành đôi khi bị coi là ngu dại.

Nhưng Chúa dạy chúng ta, hiền lành là mối phúc. Bạn có sống hiền lành, dịu dàng trong gia đình, trong môi trường sống hằng ngày không ?



4. Bạn có gặp khó khăn nào khi sống đời Kitô hữu không? nếu có, bạn có dám chấp nhận sầu khổ đó để được sống công chính không? Bạn có biết than khóc cho tội của mình không, đặc biệt trong mùa Chay?




5. Để tâm hồn mình dự phần vào thú vui thể gian, chúng ta sẽ xao lãng Nước Trời, nghĩa là bớt đi lòng khao khát sự công chính. Tâm hồn bạn đang khát khao điều gì? Sự công chính là đời sống thánh thiện, đạo đức, hay khao khát khoái lạc trần gian?


**Lord, hear
my voice**

**CẦU NGUYỆN
KẾT THÚC**



A lit candle is on the left, casting a warm glow. An open Bible is in the center, with hands resting on its pages. The background is a soft, warm light.

Thưa Chúa, xin cho con nhìn thấy những người nghèo
ở quanh con,
ở trong gia đình con đang cần đến con.
Bất cứ ai cần đến con đều là người nghèo, xin cho con
thấy Chúa trong họ.
Dần dần con hiểu rằng cả người giàu cũng nghèo,
nghèo vì cần thấy đời họ có ý nghĩa.
Dần dần con chấp nhận rằng cả bản thân mình cũng
nghèo và cần đến người khác.
Lắm khi con cần một nụ cười, một ánh mắt, một lời
thăm hỏi đỡ nâng.



**Cám ơn Chúa vì đã dựng nên chúng
con ai cũng nghèo về một mặt nào đó,
ai cũng cần đến người khác.
Như thế là chúng con được mời gọi
sống cho nhau,
làm cho nhau thêm giàu có.**



**Cám ơn Chúa vì Chúa cũng nghèo,
vì Chúa rất cần đến chúng con để hoàn thành
công trình cứu độ.**

**Xin cho con khiêm tốn nhận mình nghèo để
nhận lãnh,
can đảm nhận mình giàu để hiến trao. Amen.**