



**HỌC HỎI  
LỜI CHÚA**

**CHÚA NHẬT XV  
THƯỜNG NIÊN  
NĂM B**



**CẦU NGUYỆN  
DẪN NHẬP  
(tự phát)**



A photograph showing a person's hands clasped in prayer over an open Bible. A lit candle is visible on the left, casting a warm glow over the scene. The text is overlaid on the bottom half of the image.

**Đọc Bản Văn Kinh Thánh lần 1 :**  
**Chủ sự đọc và giải thích : đọc để hiểu**

**7** Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. **8** Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy ;



không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng ; <sup>9</sup> được đi dép, nhưng không được mặc hai áo.

<sup>10</sup> Người bảo các ông : "Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi.



**11** Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ”.

**12** Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. **13** Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

## I. Sai đi (6,6b-7).

**Sau một thời gian, các Tông đồ đã ở với Chúa Giêsu, bây giờ, họ được Ngài sai đi.**

# **1. Sai từng hai người một.**



**Theo Luật người  
Do thái, cần phải  
có hai nhân chứng  
mới đủ tư cách  
pháp lý làm chứng  
cho một sự việc.**



**Có lẽ việc Chúa Giêsu sai các Tông đồ ra đi từng hai người một cũng được hiểu như thế : Tin mừng cần được rao giảng và làm chứng.**



## **2. Nơi chốn : “Đến các làng chung quanh”.**

**Chúa Giêsu từng nói : “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa” (1,38). Bây giờ, chính các Tông đồ cũng đi như Thầy Giêsu.**

## **II. Chỉ thị cho Mười hai Tông đồ (6,8-11).**





**1. Trang bị.**  
**a. Những thứ không được mang theo.**

**Lương thực, bao bị hay tiền giắt lưng và không mặc hai áo.**

**Đây là những thứ người ta thường lo lắng khi đi đường.**

**Đừng mang theo để được thông dong  
rao giảng Lời Chúa. Điều quan trọng  
là những thứ đó Thiên Chúa sẽ lo liệu.  
Người thợ thì không bao giờ bị bỏ đói  
(x. Mt 10,10).**

**b. Những thứ được  
mang theo.**

**Được mang gậy và đi dép.  
Đép và gậy là hai thứ rất cần  
thiết cho người Do thái khi đi  
trên đường sỏi đá và dốc.**



**Vậy, ý của Chúa Giêsu là các Tông  
đồ được phép mang theo những gì  
hết sức cần thiết, còn những thứ  
khác hãy phó thác cho Thiên Chúa.**




### **3. Thi hành.**

#### **a. Rao giảng Nước Thiên Chúa.**

**Nhiệm vụ ưu tiên của các  
Tông đồ là rao giảng Nước  
Thiên Chúa. Chúa Giêsu  
luôn rao giảng về Nước  
Thiên Chúa.**







**Các môn đệ của Ngài  
cũng phải ưu tiên việc  
này. Rất tiếc nhiều mục  
tử hôm nay quên đi  
nhiệm vụ ưu tiên này.**



**b. Chữa lành mọi bệnh  
hoạn tật nguyên.**

**Chữa bệnh không chỉ giúp  
cho bệnh nhân khỏi đau đớn  
phần xác mà còn là dấu  
chứng kèm theo để củng cố  
cho lời rao giảng về Nước  
Thiên Chúa.**

## c. Trừ quỷ.

Sứ mệnh của các ông là xua trừ thần ô uế để mang bình an đến cho con người. Quyền chữa bệnh và trừ quỷ cũng nhằm củng cố cho lời rao giảng.



## **4. Ứng xử.**

### **a. Với những thành đón tiếp.**

**Nghĩa là những nơi sẵn lòng đón tiếp và lắng nghe Lời Chúa. Các Tông đồ hãy ở lại và mang bình an đến cho họ.**




**b. Những nơi không đón tiếp : "Hãy phủi bụi chân".**

**Đó là dấu hiệu đoạn tuyệt. Bản phận các ông là rao giảng. Còn họ không đón nhận là trách nhiệm của họ. Họ cố tình từ chối.**



**Mátthêu còn nói thêm, số phận của những thành từ chối các Tông đồ sẽ khủng khiếp hơn thành Xơđôm và Gômôra, những thành đã bị trừng phạt.**



**Nhà truyền giáo thì phải  
rao giảng, lúc thuận tiện  
cũng như khi khó khăn, khi  
người ta muốn nghe hay  
không muốn nghe.**

## **5. Kết quả.**

**Các Tông đồ ra đi thực thi sứ mệnh và thu được nhiều kết quả khả quan : "Các ông trừ được nhiều quỷ, xúc dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh".**





**Đọc Bản Văn Kinh Thánh lần 2 : Mọi người cùng đọc : đọc để ghi nhớ.** *(từ hoặc câu mình được đánh động)*

**7** Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. **8** Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy ;



không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng ; <sup>9</sup> được đi dép, nhưng không được mặc hai áo.

<sup>10</sup> Người bảo các ông : "Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi.



**11** Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ”.

**12** Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. **13** Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.



Thinh lặng suy niệm.





**Đọc Bản Văn Kinh Thánh lần 3 : chủ sự đọc lại  
cách chậm rãi : nội tâm hóa sứ điệp Lời Chúa.**

**7** Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. **8** Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy ;



không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng ; <sup>9</sup> được đi dép, nhưng không được mặc hai áo.

<sup>10</sup> Người bảo các ông : "Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi.





**11** Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ”.

**12** Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. **13** Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

A photograph of Jesus with long brown hair and a beard, wearing a white robe, sitting on a stone ledge. He is looking down at a young child with dark hair, who is also sitting on the ledge. The child is wearing a light-colored, patterned dress. They are outdoors, with a stone wall and some greenery in the background. The lighting is warm and soft.

**CẦU NGUYỆN** : Thân thưa với Chúa  
điều vừa đọc, vừa nghe hay vừa cảm nhận.





**CHIA SẺ** : Học viên  
chia sẻ một từ hoặc  
một câu mà họ được  
đánh động.



**GIẢI TRÍ**





# Bài học

**1. Trước khi sai các Tông đồ  
đi rao giảng, Chúa Giêsu trao  
ban quyền năng cho các ông.**

**Một sứ giả có thể là một người thông thái, có tài hùng biện hoặc nhiều tài năng khác. Nhưng sứ giả của Chúa không thể thiếu một điều quan trọng, đó là quyền năng của Chúa.**



**Không có quyền năng Chúa,  
sức người cũng trở nên vô  
hiệu : "Ví như Chúa chẳng  
xây nhà, thợ nề vấp vả cũng  
là uổng công" (Tv 126,1).**






**2. Chúa Giêsu mời gọi  
các Tông đồ cộng tác vào  
sứ vụ của Ngài là rao  
truyền Nước Thiên Chúa.**


**Hôm nay, Ngài cũng mời gọi từng người chúng ta tham gia vào sứ vụ đó. Điều quan trọng là biết đón nhận, hăng say rao giảng, nhất là rao giảng bằng chính đời sống yêu thương của mình.**

**3. Chúa Giêsu muốn các môn  
đệ hãy phó thác cho Thiên  
Chúa khi thi hành sứ vụ. Và  
nhiệm vụ của họ là mang  
bình an đến cho con người.**





**Dấu hiệu của người môn đệ  
Chúa là sống thật đơn giản,  
hoàn toàn tin cậy vào Chúa và  
phải luôn đem ơn phúc đến  
cho người khác chứ không  
phải mong thiên hạ làm phúc  
cho mình.**



**4. Chúa tiếp tục sai những sứ giả  
đến để rao giảng Tin mừng và  
kêu gọi người ta ăn năn sám hối.  
Rất nhiều người ngày hôm nay  
vẫn còn làm ngo, thậm chí tiếp  
tục từ chối những sứ điệp ấy.**



**Xin cho mọi người biết mở lòng ra  
đón nhận sứ điệp mà Thiên Chúa  
gởi đến qua các sứ giả để nhiều  
người đón nhận được ơn cứu độ.**

**Lord, hear  
my voice**

**CẦU NGUYỆN  
KẾT THÚC**





Lạy Chúa Giêsu,  
xin sai chúng con lên đường  
nhẹ nhàng và thanh thoát,  
không chút cậy dựa vào khả  
năng bản thân  
hay vào những phương tiện  
trần thế.






**Xin cho chúng con làm được những gì  
Chúa đã làm :  
rao giảng Tin Mừng, trừ quỷ,  
chữa lành những người ốm đau.  
Xin cho chúng con biết chia sẻ Tin Mừng  
với niềm vui của người tìm được viên  
ngọc quý,  
biết nói về Ngài như nói về một người  
bạn thân.**

**Xin ban cho chúng con khả  
năng  
đẩy lui bóng tối của sự dữ,  
bất công và sa đọa.  
Xin giúp chúng con lau khô  
những giọt lệ  
của bao người đau khổ thể  
xác tinh thần.**



A young child with dark hair, wearing a blue long-sleeved shirt, is shown in profile, looking upwards with hands clasped in prayer. The child is lying on a bed with white and light-colored bedding. The background is dark, and the lighting is soft, highlighting the child's face and hands. The text is overlaid on the left side of the image.

**Lạy Chúa Giêsu,  
thế giới thật bao la  
mà vòng tay chúng con quá nhỏ.  
Xin dạy chúng con biết nắm lấy tay nhau  
mà tin tưởng lên đường,  
nhẹ nhàng và thanh thoát.**