

## Nói Lời Phải Giữ Lấy Lời

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Để tạo dựng con người Thiên Chúa chỉ cần một lời quyền năng: Ta hãy dựng nên con người. Thế nhưng để cứu chuộc con người, Thiên Chúa lại cần đến cả một kế hoạch, một chương trình, một đường lối. Chính nơi dân tộc Do Thái, Thiên Chúa đã từng bước vạch mở đường lối của Ngài, một đường lối phát xuất từ lòng yêu thương dành cho những người bất hạnh tội lỗi: *“Nếu kẻ gian ác bỏ đường gian ác nó đã đi.... Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ được sống chứ không phải chết”*.

Nếu như qua Ezêkiel ngày xưa, Thiên Chúa đã loan báo về kế hoạch cứu độ, thì ngang qua Con Một Ngài là Đức Kitô, Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta khám phá ra đường lối công minh và chính trực một cách sống động và cụ thể.

Thật vậy, như Người Cha đầy tình yêu thương, Thiên Chúa đã kêu gọi và mở đường cho con người khi sai họ: Hãy đi làm vườn nho cho Ta. Khác với quan hệ chủ thợ của Chúa nhật tuần trước lời mời gọi của Người Cha là một việc làm mà tất cả mọi người cha luôn nghĩ đến và thực hiện cho con mình: Một gia tài, một sự nghiệp, một miếng vườn để làm của thừa kế... Thế nhưng đi ra ngoài những suy nghĩ của người cha, những đưa con cách này, cách khác một mực chối từ. Và nếu có chấp nhận, cũng chỉ là một lời dạ, một tiếng vâng chiếu lệ, hình thức. Lòng khoan dung và yêu thương của người cha đã không trở nên vô ích. Ít nhất thì đưa con cả đã nghĩ lại, nó hối hận và đi làm. Kết luận cho câu chuyện trên, Chúa đã phán: Ta bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Một phán quyết thật bất ngờ cả nơi những người tưởng mình là công chính, lẫn những người vẫn nghĩ mình là loại tội lỗi đầy bất xứng.

Nếu như đây là một đòn trí mạnh, Chúa muốn giáng xuống những người biệt phái, luật sĩ Do Thái, những kẻ luôn coi mình là thông thạo lề luật, lên mặt dạy đời, huênh hoang về những của bố thí, khoác lác về những giáo lý mà họ lăm giũa; thì Lời Chúa lại trở thành một niềm hi vọng, một chiếc phao cho những con người cứ nghĩ rằng cuộc đời của mình đã vất đi, bởi biết bao nhiêu lỗi lầm, vấp vấp, bao sa ngã yếu đuối. Khuôn mặt của họ thật dễ nhận diện, bởi vì họ thuộc hạng người cần tách riêng, cần lên án: Đó là một Matthêu, một Giakêu, một Maria Madalêna, một người phụ nữ ngoại tình và ngay cả đến người trộm bên hữu bị treo trên thập giá với Chúa. Quá khứ của họ gắn liền với những tai tiếng, với những việc làm xấu xa. Thế nhưng, một khi đã nhận ra tiếng Chúa cùng ý định cứu vớt của Ngài, họ đã can đảm đứng lên, làm lại cuộc đời bằng cách thay đổi lối sống, cho phù hợp với tinh thần của Tin Mừng, của nước Chúa.

Kính thưa ông bà anh chị em,

Thật là hạnh phúc khi chúng ta biết rằng, Chúa đã không hề loại trừ chúng ta, dù biết rằng chúng ta đã nhiều lần quay lưng từ chối, không muốn đến nơi Chúa chỉ và làm điều Chúa muốn. Bằng cái kinh nghiệm của mình, thánh Phaolô mời gọi chúng ta hãy noi gương ngài, mặc lấy tâm tình và thái độ của Chúa Kitô, Người Con Một tự lòng Chúa Cha, Đấng đã vì yêu mà vâng lời Chúa Cha sẵn sàng hi sinh cho đến chết và chết trên Thập giá.

Ta đến để tìm kiếm những tâm hồn tội lỗi. Lời Chúa xưa vẫn là một lời cổ vũ, động viên cho mỗi chúng ta, nhất là khi chúng ta biết rằng cũng đã từng có một Matthêu thu thuế được làm Tông đồ, một Maria Madalêna tội lỗi được trở thành người đầu tiên biết đến Tin Mừng Phục sinh. Hôm nay chúng ta có nhận ra cái quá khứ tội lỗi, với những lời hứa quyết tâm nhưng lại xa ngã, với những lời hứa xin vâng nhưng lại chối từ, để ăn năn, hối hận, đứng lên trở về và quyết làm theo ý Chúa như người con thứ nhất hôm nay không?

Không phải những kẻ thưa lạy Chúa, lạy Chúa mà được vào Nước Trời. Cũng vậy, đâu phải cứ thuộc kinh, đi lễ nhiều, hiểu biết giáo lý, bố thí giúp đỡ người này, nhà thờ kia mà được vào Nước Chúa, nhưng cần phải sống đạo cùng thực hành ý Chúa, diễn tả ý Ngài qua từng nỗ lực hoán cải đời sống, thăng tiến bản thân, góp phần xây dựng một thế giới huynh đệ và yêu thương, chúng ta mới hy vọng đón nhận phần thưởng Nước Trời.

Con ơi hãy đi làm vườn nho cho Cha, lời của Chúa không chỉ cô đọng trong đời sống đức tin của chúng ta nhưng còn cụ thể với từng người, từng gia đình và mỗi cộng đoàn. Chúng ta hãy kiểm điểm lại thái độ, cách suy nghĩ và làm việc của chúng ta, khi được mời gọi để cùng cha mẹ, bề trên góp công sức của mình trong việc kiến tạo niềm vui, sự sống cho gia đình. Vậy thái độ và chọn lựa của chúng ta ra sao? Mau mắn vâng lời hay cầm rơm, từ chối?

*“Đây là Con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng”*. Chúa Giêsu đã được Chúa Cha gọi là yêu dấu bởi vì cả một đời, Ngài đã sống vâng phục và thực hiện trọn vẹn ý Chúa Cha. Phải chăng đó là bài học quý giá, mẫu gương sang chói Chúa mời gọi mỗi người chúng ta sống, để mỗi giây phút trong cuộc đời, chúng ta luôn làm đẹp lòng Thiên Chúa như Chúa Giêsu, Chúa chúng ta. Xin Chúa cho tất cả chúng ta hôm nay biết chỗi dậy sau những lỗi lầm sa ngã và nhất là biết nhìn ra tình thương bao la của Chúa, cùng quyết tâm thực hiện ý Chúa, vì chúng con tin rằng: Chỉ những ai lắng nghe và thực hành Lời Chúa, mới được vinh dự hưởng hạnh phúc Nước Trời. Amen.